



کلمن کی واپس (Dutch)

TERUGKEER VAN DE LIJKWADE

Vertaald door:
Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-Islami)

Sheikh-e-Tarieqat, Ameer-e-Ahlesunnat
oprichter van Dawat-e-Islami Alama Maulana Abu Bilal

MUHAMMAD ILYAS

Attar Qadiri Razavi



کفن کی واپسی

Kafan ki Wapsi

TERUGKEER VAN DE LIJKWADE

Dit boekje is geschreven door Shaykh-e-Tariqat Amīr-e-Ahl-e-Sunnat, de oprichter van Dawat-e-Islami Allāmah Maulānā Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ in het Urdu. De vertaalafdeling van Dawat-e-Islami heeft dit boekje vertaald naar het Nederlands. Indien u fouten ontdekt in de tekst of opbouw gelieve, met de intentie van het verkrijgen van Šawāb (zegeningen), contact opnemen met de vertaalafdeling via het onderstaand adres of e-mail.

Majlis-e-Tarājim (Dawat-e-Islami)

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran,
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan

UAN: ☎ +92-21-111-25-26-92 – Ext. 7213

Email: ✉ translation@dawateislami.net

www.dawateislami.net

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَتَابَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dua voor het lezen van een boek

Reciteer de volgende Du'ā (smeekbede) voor het lezen van een religieus boek of Islamitische les en u zult **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** onthouden wat u leest:

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَأَنْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Vertaling:

Ya Allah **عَزَّوَجَلَّ**! Open de deuren van kennis en wijsheid voor ons, en heb genade op ons! O de meest Eervolle en Voortreffelijke! (*Al-Mustatraf, vol. 1, p. 40*)

Opmerking: Reciteer Vredesgroet (Salat-'Alan-Nabi ﷺ) één keer voor en één keer na de smeekbede.

Inhoudsopgave

Dua voor het lezen van een boek.....	ii
TERUGKEER VAN DE LIJKWADE	1
Voortreffelijkheid van Salat-‘Alan-Nabi ﷺ	1
Een Sunnah smeekbede om te reciteren in de maand Rajab!	2
De Maand van Allah عَزَّوَجَلَّ	3
Diverse namen van Rajab en hun betekenissen.....	3
De Drie letters van رَجَب [Rajab]	4
De maand van het zaaien van Zaden van Aanbedding	5
Rajab is de naam van een Rivier in het Paradijs	7
Een Hemels Paleis.....	7
Vijf Gezegende Nachten	7
Vijf belangrijke Nachten.....	8
Eerste dag van Rajab vasten - Boetedoening voor de Zondes van 3 jaar	9
Vasten werd verricht in de Ark van Sayyiduna Nuh عَلَيْهِ السَّلَام	9
Voortreffelijkheid van het Vasten van één enkele Dag	10
De Beloning van het Vasten van 60 Maanden.....	11
De Beloning van het vasten van 100 Jaar.....	11
Voortreffelijkheid van het wegnemen van een Moeilijkheid in de maand Rajab.....	12
Voortreffelijkheid van de 12 Nawafil van de 27ste nacht van Rajab .12	
Het vasten in Rajab-ul-Murajjab	13

TERUGKEER VAN DE LIJKWADE

Een geloof (Imaan) versterkende verhaal over het Respecteren van Rajab	15
Beloning van Twee Jaar.....	16
Glinsterende Berg	17
Kunday (Gerechtschaal) in de maand Rajab.....	19
Op welke Dagen zouden de Kunday van Rajab bereid moeten worden.....	20
Metgezellen van de Profeet zouden 7 dagen lang Isal-e-Sawab doen (zegeningen versturen)	21
Een metgezel schonk een tuin als Sadaqah namens zijn moeder	22
Vaststellen van een Dag	23
Een Brief van ‘Attar	25
Het Vasten in de drie Maanden	27
Voortreffelijkheid van het Vasten van de eerste Drie dagen van Rajab	27
1. Engelen doen Du’a voor Vergiffenis	28
2. Wanneer de Botten van een vastende persoon Allah عَزَّوَجَلَّ	
Lofprijzen.....	28
Gelegenheid van Mi’raj-un-Nabi (Hemelreis van Geliefde Profeet) ﷺ	32
Een Madani parel voor de Bescherming van de Ogen.....	33
Madani Verzoek.....	33
Geef dit boekje aan iemand anders na het zelf gelezen te hebben	34

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

TERUGKEER VAN DE LIJKWADE

Ondanks dat satan talloze pogingen zal doen om u te vermoeien, leest u dit boek alsnog volledig uit. **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** zult u zelf de voordelen hiervan merken.

Voortreffelijkheid van Salat-‘Alan-Nabi ﷺ

De Profeet van Rahmah, de Bemiddelaar van Ummah, de Eigenaar van Jannah **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** heeft verklaard: ‘Degene die de Vredesgroet naar mij opschrijft in een boek, voor die persoon zullen de engelen, zolang mijn naam in het boek blijft, om smeekbede van vergeving blijven vragen.’

(Al-Mu’jam-ul-Awsat, vol. 1, p. 497, Hadis 1835)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Een vrome dame in de stad Basra was overleden. Zij had een testament gemaakt voor haar zoon. Ze verzocht hem daarbij om haar bij het overlijden in die kleren te wikkelen die zij

TERUGKEER VAN DE LIJKWADE

droeg gedurende het aanbidden in de heilige maand Rajab. Na haar overlijden, begroef de zoon haar in andere kleren. Toen hij van de begraafplaats thuiskwam, zag hij dat het kleed waarmee hij zijn moeder had gewikkeld in het huis aanwezig was. Hij ging angstig op zoek naar de kleren die zij had verzocht om gewikkeld in te worden, de kleren waren echter verdwenen van hun plek. Plotseling, werd er een stem uit het onbekende gehoord: ‘Neem je lijkwade terug, we hebben haar gewikkeld met kleding (die zij had gewild). Wij laten de mensen die vasten in de maand Rajab, geen verdriet ervaren in hun graf.’ *(Nuzha-tul-Majalis, vol. 1, p. 208)*

Moge Allah ﷺ hen genadig zijn en moge Hij ons vergeven zonder enige verantwoording omwille van hun!

أَمِينَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

Een Sunnah smeebede om te reciteren in de maand Rajab!

Wanneer de maand van Rajab kwam, ging de Beste en Heiligste Profeet ﷺ de volgende smeebede reciteren:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

O Heer, laat zegeningen op ons neerdalen in Rajab en Sha'ban en laat ons Ramadan bereiken.

(Al-Mu'jam-ul-Aswat, vol. 3, p. 85, Hadis 3939)

De Maand van Allah عَزَّوَجَلَّ

De gerespecteerde en gerenommeerde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft verklaard:

رَجَبُ شَهْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَشَعْبَانُ شَهْرِي وَرَمَضَانُ شَهْرُ أُمَّتِي

*Rajab is de maand van Allah عَزَّوَجَلَّ, Sha'ban is mijn maand, en
Ramadan is de maand van mijn Ummah.*

(Al-Firdaus Bima Saur-ul-Khitaab, vol. 2, p. 275, Hadis 3276)

Diverse namen van Rajab en hun betekenissen

De naam van رَجَب [Rajab] is in werkelijkheid afgeleid van het woord تَرْجِيب [Tarjib], wat betekent 'het tonen van respect'. Deze maand staat ook bekend als الْأَصَب [Al-Asab], wat 'snelstromende' betekent. Dit omdat in deze maand de stortbui van barmhartigheid toeneemt voor degenen die berouw tonen, en in deze maand worden de mensen die zich bezighouden met het aanbidden gezegend met het licht van de aanvaarding. Deze maand wordt ook wel الْأَصَم [Al-Asam] genoemd, wat betekent 'de dove', dit omdat in deze maand de geluiden van oorlog en conflict helemaal niet gehoord worden.

(Mukashafa-tul-Qulub, p. 301)

Het wordt vermeld in *Ghunya-tut-Talibin* dat deze maand ook wel شَهْرِ رَجْم (de maand van de steniging) wordt genoemd. Dit

omdat in deze maand de satans worden gestenigd, zodat zij geen schade kunnen veroorzaken aan de Moslims.

(Ghunya-tut-Talibin, vol. 1, pp. 319-320)

De Drie letters van رَجَب [Rajab]

Lieve Islamitische broeders! سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ, wat kan worden gezegd over de Zegeningen van de maand Rajab. Het wordt vermeld in *Mukashafa-tul-Qulub* dat onze vrome voorgangers رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى hebben verklaard, ‘Er zijn drie letters in het woord Rajab; ر [Ra], ج [Jim] en ب [Ba]. De eerste letter ر [Ra] staat voor de Rahmat (Barmhartigheid) van Allah عَزَّوَجَلَّ, ج [Jim] staat voor Jurm (de Misdaad) van de persoon en ب [Ba] staat voor Birr (Vriendelijkheid). Met andere woorden, Allah عَزَّوَجَلَّ zegt: ‘Plaats de misdaad van mijn dienaar tussen Mijn Barmhartigheid en Mijn Vriendelijkheid.’ *(Mukashafa-tul-Qulub, pp. 301)*

*‘Isyan say kabhi ham nay kanara na kiya
Per Tu nay dil azurdah hamara na kiya
Ham nay to Jahannam ki bahut ki tajwiz
Laykin Tayri rahmat nay gawara na kiya*

*We hebben ons nooit gescheiden van zonden,
Maar U heeft ons hart niet gevuld met verdriet
We hebben alles gedaan om de Jahannam binnen te treden
Maar dit was onacceptabel voor Uw Barmhartigheid*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

De maand van het zaaien van Zaden van Aanbidding

Shaykh Sayyiduna ‘Allamah Saffuri رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ heeft verklaard: ‘Rajab is de maand van het zaaien van de zaden, Sha’ban voor het besproeien, en Ramadan is de maand voor het oogsten van het gewas. Daarom als iemand geen zaden van aanbidding in Rajab zaait, en hen niet bewatert met tranen van berouw in Sha’ban, hoe zal hij dan in staat zijn om genade te oogsten in Ramadan?’ De Shaykh heeft verder toegevoegd: ‘Rajab zuivert het lichaam, Sha’ban zuivert het hart en de Ramadan zuivert de ziel.’ (*Nuzha-tul-Majalis, vol. 1, pp. 209*)

Lieve Islamitische broeders! Verbindt u zich met de Madani omgeving van Dawat-e-Islami om de mentaliteit van vrijwillige aanbidding en vasten te ontwikkelen in de maand Rajab-ul-Murajjab. Reis mee in de Madani Qafilahs (Kennis vergarende weekend bijeenkomst) om de Sunnah te leren en neem deel aan Ijtima’i I’tikaf (Collectieve I’tikaf) georganiseerd door Dawat-e-Islami in Ramadan-ul-Mubarak. إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ, zal een Madani verandering komen in uw leven.

Hierbij presenteer ik u een Madani incident (mooie gebeurtenis) voor uw inspiratie: Een Islamitische broeder van Fatehpur Kamal (district Rahim Yar Khan, Punjab, Pakistan) vertelt zelf: Al voordat ik mij verbond met de Madani omgeving verrichtte ik mijn Gebed altijd op tijd, maar ondanks

dat was ik gewend om ook te zondigen. Zondes als: luisteren naar liedjes, het bekijken van films en drama's, speelkaarten, etc. waren een gewoonte voor mij. Toen ik naar college ging plaatste ik mijn fiets altijd in de winkel van een Islamitische broeder.

Het waren de dagen van Rajab-ul-Murajjab, toen ik zoals gewoonlijk mijn fiets in de winkel plaatste, nodigde de Islamitische broeder mij uit voor de Ijtima' van Zikr-o-Na'at (bijeenkomst) m.b.t. Shab-e-Mi'raj (de Nacht van de Hemelreis). Na moed te hebben opgebouwd om de Ijtima' bij te wonen, vertrok ik die avond in mijn eentje uit mijn dorp (dat op loopafstand was) voor de Ijtima' en bleef daar de gehele nacht.

Ik voelde veel rust tijdens de Ijtima' van Zikr-o-Na'at, om deze reden begon ik ook de wekelijkse Ijtima' regelmatig bij te wonen. Ondertussen, was de gezegende maand Ramadan-ul-Mubarak al begonnen. Door de individuele inspanningen van de Islamitische broeders werd ik overgehaald om mee te doen met de 10-daagse I'tikaf van Ramadan. Ik leerde veel dingen gedurende de 10-daagse I'tikaf en ik kreeg **الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ** een afkeer voor het zondigen. Tijdens de I'tikaf versierde ik mijn gezicht met een baard en kroonde ik mijn hoofd met de Tulband.

Op het moment dat ik dit schrijf, ben ik bevoorrecht om Madani activiteiten uit te voeren als verantwoordelijke voor Madani In'amat op een afdelingsniveau. Moge Allah ﷺ mij standvastigheid schenken in de Madani omgeving!

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Rajab is de naam van een Rivier in het Paradijs

Sayyiduna Anas Bin Malik رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ heeft overgeleverd dat de Geliefde en Gezegende Rasul صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft verklaard: 'In het Paradijs is een rivier genaamd Rajab, deze is witter dan melk en zoeter dan honing. Degene die één dag vast in Rajab, Allah ﷺ zal hem uit deze rivier laten drinken.'

(Shu'ab-ul-Iman, vol. 3, p. 367, Hadis 3800)

Een Hemels Paleis

Een Tabi'i vrome voorganger, Sayyiduna Abu Qilabah رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ heeft verklaard: 'Er is een paleis in het Paradijs voor degenen die vasten in Rajab.' *(Shu'ab-ul-Iman, vol. 3, p. 368, Hadis 3802)*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Vijf Gezegende Nachten

Sayyiduna Abu Umamah رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ heeft overgeleverd dat de Geliefde en de Heilige Profeet صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft gezegd; 'Er zijn vijf nachten waarin Du'a (smeebede) niet wordt

afgewezen: (1) De eerste nacht van Rajab, (2) de 15^{de} nacht van Sha'ban (Shab-e-Bara-at), (3) de nacht tussen donderdag en vrijdag, (4) de nacht van Eid-ul-Fitr (suikerfeest) en (5) de nacht van Eid-ul-Adha (offerfeest, de nacht tussen 9^{de} en 10^{de} Zul-Hijja-til-Harām).' (*Tareekh Dimishq li-Ibn 'Asakir, vol. 10, p. 408*)

Vijf belangrijke Nachten

Sayyiduna Khalid Bin Ma'dan رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ heeft verklaard: 'Er zijn 5 zulke nachten in een jaar, degene die deze nachten besteedt in aanbidding, met de intentie om zegeningen te verkrijgen, Allah عَزَّوَجَلَّ zal hem toegang verlenen in het Paradijs:

1. De eerste nacht van Rajab; verricht aanbidding in deze nacht en vast gedurende de dag.
2. De 15^{de} nacht van Sha'ban (d.w.z. Shab-e-Bara-at); verricht aanbidding in deze nacht en vast gedurende de dag.
- 3-4. De nachten van Eid-ul-Fitr & Eid-ul-Adha (de nacht tussen de 9^{de} en 10^{de} Zul-Hijja-til-Haram). Verricht aanbidding in deze nachten en vast **niet** gedurende de dagen ervan (het is niet toegestaan om te vasten op de dagen van Eid).
5. De nacht van 'Ashura (de 10^{de} nacht van Muharram); verricht aanbidding in deze nacht en vast gedurende de

dag. (*Al-Badr-ul-Munir li Ibn-il-Mulaqqin, vol. 5, p. 40; Ghunya-tut-Talibin, vol. 1, p. 327*)

Eerste dag van Rajab vasten - Boetedoening voor de Zondes van 3 jaar

De Geliefde en Gezegende Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft gezegd: ‘Het vasten van de eerste dag van Rajab is boetedoening voor drie jaar, het vasten van de tweede dag is boetedoening voor twee jaar, het vasten van de derde dag is boetedoening voor een jaar en hierna is het vasten van elke resterende dag boetedoening voor een maand.’ (*Al-Jami'-us-Saghirlis-Suyuti, p. 311, Hadis 5051; Fadail Shahr-e-Rajab lil-Khallal, p. 7*)

Hierbij betekent ‘boetedoening van de zondes’. Het vasten is een middel voor de vergeving van de kleine zondes.

Vasten werd verricht in de Ark van Sayyiduna Nuh عَلَيْهِ السَّلَام

Sayyiduna Anas رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ heeft overgeleverd dat de Profeet van Rahmah, de Bemiddelaar van Ummah, de Eigenaar van Jannah صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ het volgende heeft gezegd; ‘Een persoon die één dag vast in de maand Rajab, dan zal het zo zijn als het vasten van één jaar. Een persoon die zeven dagen vast, voor diegene zullen de zeven deuren van de Hel worden gesloten. Een persoon die acht dagen vast, voor diegene zullen de acht poorten van de Hemel worden geopend. Een persoon

die tien dagen vast, Allah عَزَّوَجَلَّ zal diegene schenken om wat hij dan ook vraagt. En de persoon die 15 dagen vast, voor hem zal een hemelse aankondiger het volgende aankondigen; 'Je voorgaande zondes zijn vergeven; dus maak een nieuw begin met je daden want je zondes zijn vervangen door goede daden. En degene die meer dagen vast, moge Allah عَزَّوَجَلَّ hem dan ook meer geven.' Toen Sayyiduna Nuh عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ in Rajab zijn Ark opging vastte hij zelf en gaf bevel aan zijn medeopvarenden om ook te vasten. Zijn Ark reisde gedurende zes maanden tot de 10^{de} van Muharram-ul-Haram.'

(Shu'ab-ul-Iman, vol. 3, p. 368, Hadis 3801)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Voortreffelijkheid van het Vasten van één enkele Dag

De meester van Hadis, Sayyiduna 'Abdul Haq Muhaddis Dihlvi رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ heeft de volgende Hadis aangehaald van onze Geliefde Profeet صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: 'Rajab is een maand die valt onder de maanden van Hurmah (heiligheid), de dagen van deze maand zijn geschreven op de deur van de zesde Hemel. Als een persoon een dag in Rajab vast en vrome daden op de dag verricht, dan zullen die deur en die dag (dag waarin hij vastte) vergiffenis voor hem vragen bij Allah عَزَّوَجَلَّ. Zij zullen zeggen, 'Ya Allah عَزَّوَجَلَّ, vergeef deze dienaar!' Als de persoon zonder inachtneming van vroomheid vast, dan zullen die poort en die dag **niet** pleiten voor zijn vergiffenis en zij zullen tegen

hem zeggen, 'Jouw Nafs heeft je bedrogen.' (*Masabata bis-Sunnah*, pp. 234; *Fadail Shahr-e-Rajab lil-Khallal*, pp. 3-4)

Lieve Islamitisch broeders! We hebben nu geleerd dat het hongereg en dorstig zijn niet het enige doel is van het vasten, het is ook belangrijk dat we alle lichaamsdelen beschermen van zondes. Als een persoon ondanks het vasten blijft zondigen, dan is dit een extreem verlies.

De Beloning van het Vasten van 60 Maanden

Sayyiduna Abu Hurayrah رضي الله تعالى عنه heeft verklaard: 'Eenieder die vast op de 27^{ste} van Rajab, Allah عَزَّوَجَلَّ zal voor hem een beloning opschrijven voor het vasten van 60 maanden.'

(*Fadail Shahr-e-Rajab lil-Khallal*, pp. 10)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

De Beloning van het vasten van 100 Jaar

Woorden kunnen niet de zegeningen van de 27^{ste} van Rajab beschrijven. Het was deze dag waarop de Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ de prachtige wonder van Mi'raj (de Hemelreis) werd geschonken. (*Sharh-uz-Zarqani 'ala Mawahib-ul-Ladunniyah*, vol. 8, p. 18)

Daarnaast zijn er veel zegeningen in het vasten van de 27ste van Rajab. Sayyiduna Salman Farsi رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ heeft overgeleverd dat de Nobele Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft gezegd; ‘Er is een dag en een nacht in de maand Rajab, als een persoon tijdens die dag vast en in die nacht staat (voor het aanbidden), dan zal het zo zijn alsof hij voor honderd jaar heeft gevast en voor honderd jaar aanbedding heeft verricht in de nacht. En dat is de 27^{ste} van Rajab.’

(Shu'ab-ul-Iman, vol. 3, p. 374, Hadis 3881)

Voortreffelijkheid van het wegnemen van een Moeilijkheid in de maand Rajab

Sayyiduna ‘Abdullah Ibn Zubayr رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ heeft vermeld: ‘Degene die in de maand Rajab een moeilijkheid wegneemt van een Moslim, Allah عَزَّوَجَلَّ zal hem een paleis in het Paradijs schenken, die zo ruim is zover het zicht vermogen reikt. Eert u Rajab, en Allah عَزَّوَجَلَّ zal u eren met duizend wonderen.’
(Ghunya-tut-Talibin, vol. 1, p. 324; Mu'jam-us-Safar lis-Salafi, p. 419, Hadis 1421)

Voortreffelijkheid van de 12 Nawafil van de 27ste nacht van Rajab

Er is een nacht in Rajab waarin een persoon die een goede daad verricht beloond wordt met de zegeningen van goede daden van 100 jaar, die nacht is de 27^{ste} van Rajab. Wie in deze nacht

12 Rak'at op de volgende manier bidt; het reciteren van Surah Al-Fatihah gevolgd door een andere Surah in elke Rak'at, na elke twee Rak'at te gaat zitten voor Attahiyyāt en na 12 Rak'at de Salām te verrichten. Hierna 100 keer **سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ** reciteert en 100 keer Istighfar en 100 keer Salat-'Alan-Nabi en dan Du'a vraagt om wat voor zaak dan ook die behoort tot het wereldse leven of het leven na de dood en daarop de volgende dag vast. Allah **عَزَّوَجَلَّ** zal al zijn smeekbedes accepteren, behalve de smeekbeden die een zonde bevatten.' (*Shu'ab-ul-Iman, vol. 3, p. 374, Hadis 3812*)

Het vasten in Rajab-ul-Murajjab

Lieve Islamitische broeders! Er zijn vier maanden die speciaal onderscheiden zijn met Hurmah (heiligheid) in het hof van Allah **عَزَّوَجَلَّ**; Allah **عَزَّوَجَلَّ** heeft in Surah At-Taubah gezegd:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ۗ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۗ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ
أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٥٧﴾

Voorzeker, het aantal der maanden bij Allah is twaalf maanden in Allah's Boek sinds Hij de hemelen en de aarde heeft geschapen. Vier ervan zijn heilig. Dit is het juiste geloof. Doet in deze maanden dus geen onrecht aan uzelf. En strijdt tegen de afgodendienaren te allen tijde, zoals zij te allen tijde tegen u strijden en weet, dat Allah met de vromen is. [Kanz-ul-Iman (Vertaling van Quran)] (Deel 10, At-Taubah, vers 36)

Commenterend op de voorgaande vers, heeft Sayyiduna Shaykh Sayyiduna Na'imuddin Muradabadi رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ vermeld in *Khazain-ul'Irfan*: 'Van de vier maanden van Hurmah zijn er drie die opeenvolgend zijn; Zul-Qa'dah, Zul-Hijjah, Muharram en de vierde is de maand van Rajab. Zelfs in de tijden van onwetendheid beschouwden de Arabieren oorlog in deze maanden als een Haram zaak. In de Islam is de Hurmah en de heiligheid van deze maanden nog verder benadrukt.' (*Khazain-ul-Irfan, p. 362*)

Lieve Islamitische broeders! In de hiervoor genoemde gezegende vers, zijn de genoemde maanden gebaseerd op de maankalender (d.w.z. de 12 maanden van de Hijri jaar). Veel regelgevingen van de Islamitische wet zijn gebaseerd op de maankalender; het vasten in Ramadan, regelgevingen van Zakaah, en de rituelen van de Hajj. Bovendien worden ook de Islamitische heilige dagen zoals Mawlud-un-Nabi صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, Eid-ul-Fitr, Eid-ul-Adha, Nacht van Mi'raj, Shab-e-Bara-at, Giyarhwin¹,

¹ De 11^{de} van Rabi'-ul-Akhir; ook bekend als Giyarhwin wordt toegeschreven aan de herinnering dag van Zijn Excellentie, Shaykh 'Abdul Qadir Jilani رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ.

herinneringsdagen van de vrome voorgangers van de Islam, etc. gevierd op basis van de maankalender.

Helaas! Net zoals dat tegenwoordig Moslims ver verwijderd zijn van de Sunnah, zijn ze zich ook onbewust over de Islamitische kalender. Als de volgende vraag gesteld zou worden aan een bijeenkomst van een miljoen Moslims, ‘Wat is de Islamitische dag, maand en jaar van vandaag?’ dan zouden waarschijnlijk slechtst honderd Moslims het juiste antwoord kunnen geven. Vergeet niet dat het verplicht is om de maankalender te hanteren in diverse relevante zaken zoals de verplichting van Zakaah, etc.

Een geloof (Imaan) versterkende verhaal over het Respecteren van Rajab

Gedurende de tijd van Sayyiduna ‘Isa عَلَيْهِ السَّلَامُ was er een man die al voor een tijd verliefd was op een vrouw. Op een dag was hij met haar alleen. Door de bijeenkomst van mensen, concludeerde hij dat deze de maan aan het waarnemen waren. Hij vroeg de vrouw, ‘Voor welke maand zijn de mensen naar de maan aan het kijken?’ Ze antwoordde, ‘De maand van Rajab.’ Alhoewel die persoon een Kafir [ongelovige] was, deed hij bij het horen van de heilige naam van Rajab meteen afstand van de vrouw, en zag hij af van het plegen van een schaamvolle daad.

Sayyiduna ‘Isa عَلَىٰ تَيْبَتَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ kreeg de bevel van Allah عَزَّوَجَلَّ om die persoon te bezoeken. Sayyiduna ‘Isa عَلَىٰ تَيْبَتَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ging op bezoek bij die persoon en vertelde hem over het bevel van Allah عَزَّوَجَلَّ en het doel van zijn bezoek. Toen die persoon dit hoorde, raakte zijn hart verlicht met de Nur (licht) van de Islam en accepteerde hij gelijk de Islam. (*Anis-ul-Wa’izin, p. 177*)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَى مُحَمَّدٍ

Lieve Islamitische broeders! Heeft u de zegeningen van de Heilige maand Rajab opgemerkt? Als een ongelovige gezegend kan worden met de schat van Iman vanwege het respecteren van Rajab, wie weet dan wat de onmetelijke grote beloningen voor een Moslim zullen zijn die Rajab respecteert. De Heilige Quran verbiedt de mensen hun eigen ziel te onderdrukken in de maanden van Hurmah.

In een commentaar op het vers فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ (dus doen jullie jezelf geen onrecht aan in die maanden) wordt vermeld in *Nur-ul-Irfan*, ‘Onthoud jezelf van zondes vooral in deze vier maanden.’ (*Nur-ul-Irfan, p. 306*)

Beloning van Twee Jaar

Sayyiduna Anas رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ heeft overgeleverd dat de Meest Waardigste Profeet صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft gezegd: ‘Degene die drie dagen vast in de maanden van Hurmah (d.w.z. donderdag,

vrijdag en zaterdag), dan zal voor hem de beloning van twee jaar van aanbidding worden geregistreerd.’

(Al-Mu'jam-ul-Awsat lit-Tabarani, vol. 1, p. 485, Hadis 1789)

Lieve Islamitische broeders! De maanden van Hurmah genoemd in de voorgaande Hadis zijn dezelfde die al eerdergenoemd zijn d.w.z. Zul-Qa'dah, Zul-Hijjah, Muharram, en Rajab. Als u de gespecificeerde drie dagen vast in één van deze vier maanden, zult u **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** de beloning krijgen van de aanbidding van twee jaar.

*Tayray karam say ay Karim
Jhaulti hi mayri tang hay*

*Mujhay kaun si shay mili nahin
Taray yahan kami nahin*

*Door de vrijgevigheid van U, O de Meest vrijgevig.
Wat heb ik niet gekregen!
Het is Mijn capaciteit die beperkt is,
Er is geen limiet in uw gezegende Hof.*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Glinsterende Berg

Op een dag passeerde Sayyiduna ‘Isa عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ langs een glinsterende berg. Hij vroeg in het hof van Allah عَزَّوَجَلَّ, ‘Ya Allah عَزَّوَجَلَّ! Verleen deze berg de kracht van spreken.’ De berg sprak toen, ‘O Ruhullah (عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ)! Wat wilt u?’ De Profeet عَلَيْهِ السَّلَامُ antwoordde: ‘Vertel me over jouw

toestand!’ De berg zei: ‘Er is een persoon die in mij leeft.’ Sayyiduna ‘Isa عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ vroeg in het hof van Allah عَزَّوَجَلَّ: ‘Ya Allah عَزَّوَجَلَّ! Onthul hem voor mij.’ Plotseling splitste de berg zich en kwam er een vrome persoon met een gezicht glinsterend als de maan. De man zei: ‘Ik ben een volgeling van Sayyiduna Musa (عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ). Ik heb de Du’a gedaan bij Allah عَزَّوَجَلَّ om me in leven te houden tot de komst van de laatste Profeet Muhammad صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, zodat ik hem kan aanschouwen en ik de eer mag krijgen om tot zijn Ummah te behoren. أَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ, Ik ben al 600 jaar bezig met het aanbidden van Allah عَزَّوَجَلَّ in deze berg.’

Sayyiduna ‘Isa عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ vroeg hierop in het hof van Allah عَزَّوَجَلَّ: ‘Ya Allah عَزَّوَجَلَّ! Is er iemand meer eervol bij U op deze aarde dan deze dienaar van U?’ Allah عَزَّوَجَلَّ antwoordde: ‘O ‘Isa (عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ)! Wie dan ook van de Ummah van Muhammad (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) één dag in de maand Rajab vast is meer eervol bij mij dan deze persoon.’

(Nuzha-tul-Majalis, vol. 1, p. 208)

Moge Allah عَزَّوَجَلَّ hen genadig zijn en moge Hij ons vergeven zonder enige verantwoording omwille van hun!

أَمِينٌ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Kunday (Gerechtschaal) in de maand Rajab

Sadr-ush-Shari'ah, Badr-ut-Tariqah, 'Allamah Maulana Mufti Muhammad Amjad 'Ali A'zami رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ heeft vermeld: 'Gedurende de maand van Rajab wordt er op verschillende plekken door Moslims een bepaalde gerecht voorbereid en in schalen geserveerd (deze schalen worden 'Kunday' genoemd), dit voor het overbrengen van Sawab (zegeningen) aan Sayyiduna Imam Ja'far Sadiq رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ. Dit is een toegestane taak, maar sommige mensen hebben de plek waar dit gegeten mag worden beperkt tot een specifieke plaats, deze beperking is onjuist. Er is een boek met betrekking tot 'Kunday' genaamd Dastan-e-Ajaib, die ook gedurende deze gelegenheid wordt gelezen. Er is geen bewijs voor wat er in het boek geschreven staat, dus zou het niet gelezen moeten worden, in plaats daarvan zou men Fātihah moeten reciteren en Īsāl-e-Šawāb doen. (*Bahare-Shariat, vol 3, p. 643*)

Zo zijn ook 'Het verhaal van 10 Dames', 'Het Verhaal van een houthakker' en 'Het verhaal van Janab-e-Sayyidah' ongegrond en verzonnen, dus vermijd het lezen van deze verhalen. In plaats daarvan, reciteer Surah Yasin aangezien u daarmee de zegeningen zult krijgen van het tien keer reciteren van de Heilige Qur'an.

Onthoudt dat het geen verplichting is om het gerecht slechts te eten en te serveren in deze Kunday schalen, het kan uit elk

soort servies worden gegeten en geserveerd. Isal-e-Sawab¹ is bewezen vanuit de Heilige Qur'an en Hadis. Isal-e-Sawab kan worden uitgevoerd door middel van Du'aa, smeekbede en ook door Fatihah op bereidde voedsel. Het serveren uit de Kunday schalen is een soort van Isal-e-Sawab, het niet toegestaan verklaren van dit is een valse beschuldiging die tegen de Shari'ah (Islamitische wetgeving) in gaat. De mensen die het als niet toegestaan verklaren zouden de volgende gebod van Allah عَزَّوَجَلَّ als waarschuwing moeten nemen. Vermeld in de Heilige Quran, deel 7, Surah Al-Maidah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ

مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

O gij die gelooft! Houdt de reine dingen die Allah voor u toegestaan heeft niet voor verboden en overtreedt niet. Waarlijk, Allah bemint de overtreders niet.

[Kanz-ul-Iman (Vertaling van Quran)] (deel 7, Surah Al-Maidah, vers 87)

Op welke Dagen zouden de Kunday van Rajab bereid moeten worden

De Niyaz (gerechten) van Kunday kunnen gedurende de hele maand van Rajab bereid worden, eigenlijk ook op elke willekeurige dag in het jaar, wanneer iemand dat wilt. Hoewel,

¹ Het versturen de zegeningen van goede daden.

het is toepasselijk om de Niyaz van Kunday te doen op de 15^{de} van Rajab, omdat dit de herinnering dag ('Urs) is van Imam Ja'far Sadiq رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ. Zoals vermeld staat in Fatawa-Faqih-e-Millat, volume 2, pagina 265: 'Doe de Niyaz voor de Isal-e-Sawab (zegeningen versturen) van Imam Ja'far Sadiq رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ op de 15^{de} van Rajab, aangezien hij رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ overleed op de 15^{de}.'

Het staat vermeld op pagina 59 of Shar-e-Shajarah Qadiriyyah (gepubliceerd door Maktaba-tul-Madinah), 'Een wrede en harteloze persoon vergiftigde Imam Ja'far Sadiq رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ op de 15^{de} van Rajab, 148 Hijri. Hij رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ was toen 68 jaar en dit was de reden van zijn martelaarschap.' De gezegende graftombe van Imam Ja'far رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ is in de begraafplaats van Jannat-ul-Baqi (in Madina-tul-Munawwarah), naast de graftombe van zijn vader Sayyiduna Imam Muhammad Baqir رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ.

Moge Allah عَزَّوَجَلَّ hen genadig zijn en moge Hij ons vergeven zonder enige verantwoording omwille van hun!

أَمِينٌ مِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

Metgezellen van de Profeet zouden 7 dagen lang Isal-e-Sawab doen (zegeningen versturen)

Shaykh 'Allamah Jalaluddin Suyuti Shafi'i رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ heeft vermeld dat de metgezellen عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ 7 dagen lang anderen eten gaven uit naam van de overleden Moslims.

(Al-Hawi lil-Fatawa lis-Suyuti, vol. 2, p. 223)

Het doen van Isal-e-Sawab door mensen eten te geven is een Sunnah van de gezegende Metgezellen van de Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, en de Kunday (zoetigheid) van Rajab wordt ook geserveerd voor Isal-e-Sawab.

Een metgezel schonk een tuin als Sadaqah namens zijn moeder

Het staat geschreven in Bukhari Shareef: Toen de moeder van Sayyiduna Sa'd Bin 'Ubadah رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ kwam te overlijden presenteerde hij zich in het hof van de Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ en vroeg: 'O Boodschapper van Allah صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ! Mijn moeder is overleden in mijn afwezigheid. Als ik namens haar iets in liefdadigheid doneer, heeft zij hier baat bij?' De Edele Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ antwoordde: 'Ja.' De metgezel zei, 'Dan zeg ik hierbij, door u als getuige te nemen, dat ik mijn tuin in liefdadigheid namens haar doneer.'

(Sahih Bukhari, vol. 2, p. 241, Hadis 2762)

Hieruit wordt duidelijk dat naast het geven van eten, u ook Sawab (zegeningen) kunt overbrengen door het doneren van een tuin (dat is geld), en dat dit toegestaan is. Niyaz van Kunday is in feite ook een vorm van Isal-e-Sawab door geld.

De grote geleerde, Imam Ahmad Raza Khan رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ heeft verklaard: Het is ongetwijfeld toegestaan en een zegenrijke daad om op naam van de overleden Moslims, eten te bereiden en deze voor de Isal-e-Sawab als liefdadigheid uit te delen. Het

doen van Fatihah op dergelijke maaltijden met het doel om zegeningen te verkrijgen is een tweede gezegende daad. Het combineren van deze twee (goede) dingen is niets anders dan een toename in zegeningen. (*Fatawa Razawiyyah, vol. 9, p. 595*)

Het is een gezegende daad voor elke Moslim, om de zegeningen van al de goede daden die hij verricht, over te brengen aan alle voorafgaande en opvolgende Moslims, dood of levend, mannelijk of vrouwelijk (d.w.z. alle Moslims vanaf Sayyiduna Adam عَلَيْهِ السَّلَام tot en met aan de Dag des Oordeels). De zegeningen zullen elke Moslim bereiken, en degene die de zegeningen overbrengt zal worden beloond met de zegeningen die gelijkwaardig is aan die van hun allemaal.

(*Fatawa Razawiyyah, vol. 9, p. 617*)

De Isal-e-Sawab (zegeningen versturen) moet met een goede intentie gedaan worden, er moet geen sprake zijn van uiterlijk vertoon daarin. Ook moet het niet omwille van het verdienen van vergoedingen zijn, anders zal er geen zegening zijn en zal het ook niet behoren tot Isal-e-Sawab. Dat wil zeggen als er geen sprake is van het krijgen van zegeningen hoe kan deze dan worden overgebracht naar de overledene?

(*Bahar-e Shari'at, vol. 1, p. 1201, vol. 3, p. 643*)

Vaststellen van een Dag

Een kwade influistering: Waarom zijn er dagen zoals de 3^{de} en 40^{ste} dag na de dood, 12^{de} van Rabi'-un-Nur, 11^{de} van Rabi'-ul-

Ghaus, de Kunday voor Rajab enz. vastgesteld voor Isal-e-Sawab?

Antwoord op het kwade influistering: Volgens de Shari'ah is er geen restrictie op de tijd of duur van de Isal-e-Sawab noch is er iets kwaads in het vaststellen van een bepaalde tijd voor het overbrengen van zegeningen. De vaststelling van een bepaalde tijd is van twee soorten:

1. **Shar'i:** Waar de Shari'ah een bepaalde tijd heeft gespecificeerd om iets te doen zoals het offeren van een dier, Hajj, etc.
2. **'Urfi (gebruikelijk):** Waar de Shari'ah de tijd niet heeft gespecificeerd, maar de mensen zelf een tijd vaststellen in het belang van eigen en andermans gemak en omdat het zo makkelijker te herinneren is of vanwege een ander voordeel. Bijvoorbeeld, in de huidige tijd is de vaststelling van de tijd voor de gezamenlijke Gebed in de Masajid gebruikelijk, in het verleden werd er geen dergelijke tijd vastgesteld. Gezamenlijke Gebed werd verricht wanneer een groep mensen samen kwam. In feite heeft de Heilige Profeet **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** zelf bepaalde tijden vastgesteld voor verschillende dingen, en soortgelijke praktijken van het vaststellen van een bepaalde tijd kunnen worden gezien in het leven van de metgezellen **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ** en de vrome voorgangers van de Islam **رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام**. Bijvoorbeeld:

- i. De Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ specificieerde in het jaar een bepaalde tijd voor het bezoeken van de heilige begraafplaatsen van de martelaren van Uhud. (*Musannaaf Abdur-Razzaaq, vol. 3, p. 381*)
- ii. De Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ bezocht Masjid-e-Quba op zaterdagen. (*Sahih Muslim, p. 724, Hadis 1399*)
- iii. De ochtend en avonduren waren ingesteld voor religieuze discussies met Sayyiduna Siddiq-e-Akbar رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ. (*Sahih Bukhari, vol. 1, p. 180, Hadis 476*)
- iv. Sayyiduna ‘Abdullah Bin Mas’ud رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ stelde de dag van donderdag vast voor het leveren van toespraken en herinneringen. (*Sahih Bukhari, vol. 1, p. 42, Hadis 70*)
- v. De geleerden van de Islam stelden woensdag vast voor de aanvang van nieuwe lessen. (*Ta’lim-ul-Muta’allim, p. 72*)
(*Fatawa Razawiyyah, vol. 9, p. 585-586*)

Een Brief van ‘Attar



Voor de Islamitische broeders, Islamitische zusters, docenten en studenten van de Madrasa-tul-Madinah en Jami’a-tul-

TERUGKEER VAN DE LIJKWADE

Madinah: Van Sag-e-Madinah Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi een Salam die om de heilige Ka'bah heeft gecirkeld, de Heilige groene Koepel heeft gekust en beladen is met de zegeningen van Rajab, Sha'ban en Ramadan;

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى كُلِّ حَالٍ

Ho na ho aj kuch mayra zikr uzur mayn huwa

Warnah mayri araf khushi daykh kay muskurayi kyun

*Wat de zaak ook is, ik was zeer zeker
genoemd in de gezegende Hof vandaag,
Waarom zou anders het geluk zich
glimlachend naar mij hebben gericht!*

(Hadaiqe-Bakhsish, p. 97)

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ! De dagen van blijdschap zijn weer op komst, de heilige maand Rajab-ul-Murajjab gaat weer beginnen. Het zaad van aanbidding wordt gezaaid in deze maand, het wordt besproeid met de tranen van berouw in Sha'ban-ul-Mu'azzam en de oogst van genade wordt verzameld in de maand Ramadan-ul-Mubarak.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Het Vasten in de drie Maanden

Degene die waarde hechten aan Rajab-ul-Murajjab! Wees voorbereid om drie doorlopende maanden te vasten of zoveel mogelijke vrijwillige dagen te vasten samen met de verplichte vasten dagen van Ramadan. Dit alleen als het niet van invloed is op efficiëntie van het lesgeven, leren of de prestaties op het Halal werk, en alleen als uw ouders het niet verboden hebben en u niemands recht schendt daarbij. Pas Qufl-e-Madinah toe van de buik door minder te eten op het moment van Sahari en Iftar. Moge de bloei van het vasten zegevieren in elk huis en in al mijn Jami'a-tul-Madinahs (Islamitische universiteiten van Dawat-e-Islami) en Madrasa-tul-Madinahs (Quran Instituten)! Dus begin met het vasten vanaf de 1^{ste} dag van Rajab-ul-Murajjab.

Voortreffelijkheid van het Vasten van de eerste Drie dagen van Rajab

Wat een geweldige voortreffelijkheid heeft het vasten van de eerste drie dagen van Rajab-ul-Murajjab! Sayyiduna 'Abdullah Ibn 'Abbas رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا heeft overgeleverd dat de Meest Nobele Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft gezegd, 'Het vasten van de eerste dag van Rajab is boetedoening voor (zondes van) drie jaar, het vasten van de tweede dag is boetedoening voor twee jaar, het vasten van de derde dag is boetedoening voor een jaar en daarna is het vasten van elke resterende dag boetedoening voor een maand.' (*Al-Jami'-us-Saghir lis-Suyuti, p. 311, Hadiš 5051; Fada'il Shahr-e-Rajab lil-Khallal, p. 7*)

TERUGKEER VAN DE LIJKWADE

*Mayn gunahgar gunahaun kay siwa kya lata
Naykiyan hoti hayn Sarkar nikokar kay pas*

*Wat anders dan zondes, zou ik, een zondaar, met me meebrengen!
O Meester! Goede daden worden gevonden met de vromen en
rechtvaardigen.*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Nafli (vrijwillig) vasten heeft ook prachtige voortreffelijkheden.
Met betrekking tot dit worden twee Hadis gepresenteerd:

1. Engelen doen Du'a voor Vergiffenis

Sayyidatuna Umm-e-'Ummarah رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا heeft vermeld; 'De Geliefde en Heilige Profeet صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ bezocht mijn huis en ik serveerde wat eten in de gezegende hof van de Heilige Profeet صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. Hij صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ zei tegen mij: 'Eet jij ook.' Ik antwoordde dat ik aan het vasten was. De Profeet van Rahmah صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ zei hierop: 'Zolang dat er voedsel wordt gegeten voor een persoon die vast, zullen de engelen om vergeving blijven vragen voor hem.'

(Sunan-ut-Tirmizi, vol. 2, p. 205, Hadis 785)

2. Wanneer de Botten van een vastende persoon Allah

عَزَّ وَجَلَّ Lofprijzen

Op een dag kwam Sayyiduna Bilal رضي الله تعالى عنه in de gezegende hof van de Geliefde Profeet صلى الله تعالى عليه وآله وسلم terwijl de Heilige Profeet صلى الله تعالى عليه وآله وسلم aan het ontbijten was. De Nobele Profeet صلى الله تعالى عليه وآله وسلم zei: ‘O Bilal! Neem ook wat ontbijt.’ Sayyiduna Bilal رضي الله تعالى عنه zei: ‘Ya Rasulallah صلى الله تعالى عليه وآله وسلم! Ik ben aan het vasten.’ De Heilige Profeet صلى الله تعالى عليه وآله وسلم antwoordde hierop; ‘Wij eten ons voedsel (levensonderhoud) terwijl Bilal’s voedsel (levensonderhoud) aan het toenemen is in het Paradijs. O Bilal! Weet jij dat zolang er voedsel wordt gegeten voor een persoon die vast, die persoon zijn botten Allah عز وجل blijven lofprijzen, en de engelen smeekbeden blijven doen voor hem.’ (*Shu’ab-ul-Iman, vol. 3, p. 297, Hadis 3586*)

De beroemde uitlegger van de Heilige Qur’an Mufti Ahmad Yar Khan رحمته الله تعالى عليه heeft gezegd: ‘Hieruit wordt bewezen dat als er een gast arriveert, terwijl u aan het eten bent, het een Sunnah is om hem ook uit te nodigen om te eten. Deze aanbod moet echter komen vanuit het hart en niet uit valse nederigheid.

De gast moet niet liegen door te zeggen dat hij geen zin heeft om te eten. In plaats daarvan, als de gast merkt dat er weinig voedsel is of als hij geen zin heeft om te eten, dan moet hij zeggen بارك الله (Moge Allah عز وجل u zegenen). Ook wordt hieruit duidelijk dat men de goede daden niet hoeft te verbergen voor de Geliefde Profeet صلى الله تعالى عليه وآله وسلم, deze zouden eerder geopenbaard moeten worden, zodat de Edele

Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ kan getuigen voor deze daden. Deze bekendmaking valt niet in de categorie van uiterlijk vertoon.

De uitleg van wat er gezegd was na de bekendmaking van Sasyiduna Bilal's رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ vasten is als volgt: Wij eten ons voedsel (levensonderhoud) van vandaag hier, terwijl Sayyidunā Bilal رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ in plaats hiervan een levensonderhoud om te eten zal krijgen in het Paradijs, en die beloning zal beter zijn in kwaliteit en meer in kwantiteit.

Deze Hadis brengt een duidelijke boodschap over. Zeer zeker is op dat moment iedere bot, ieder gewricht en zelfs elke ader van het lichaam van de persoon die vast Allah عَزَّوَجَلَّ aan het lofprijzen. De vastende persoon is daarvan niet op de hoogte, maar de Geliefde, Nobele en Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ hoort het. (*Mirat-ul-Manajih, vol. 3, p. 202*)

Zelfs als u ze al eerder hebt gelezen, herlees beide boekjes waaronder (1) *De terugkeer van de lijkwade met de zegeningen van Rajab-ul-Murajjab* en (2) *De Maand van Mijn Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ*. Neem ook elk jaar in de maand van Sha'ban-ul-Mu'azzam het hoofdstuk *Zegeningen van de Ramadan* door, uit het boek *Faizān-e-Sunnat (Zegeningen van Sunnah)*. Indien mogelijk, verspreid 127 of 27 boekjes over Eid-e-Mi'raj-un-Nabi صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (dat valt op de 27^{ste} van Rajab) of verspreid *Zegeningen van Ramadan* op basis van uw vermogen om enorme zegeningen te verdienen.

Ik verzoek alle Islamitische broeders in het algemeen, en meer specifiek de docenten/ beheerders/ studenten van Jami'a-tul-Madinah (Islamitische Universiteiten) en Madaris-ul-Madinah, (terwijl ik levend ben en na mijn overlijden) dat zij gelieve actief deelnemen in het verzamelen van Zakaah, Fitrah, huden van de geofferde dieren en het verzamelen van andere Madani donaties. (Islamitische zusters moeten andere Islamitische zusters en hun naasten aanmoedigen om te doneren). Ik zweer bij Allah عَزَّوَجَلَّ, dat ik zeer verblijd ben als ik hoor over de docenten en studenten die hun wens van het terugkeren naar hun dorp of stad opofferen, en de heilige maand Ramadan-ul-Mubarak doorbrengen in de Jami'ah en de verantwoordelijkheden vervullen van het verzamelen van donaties volgens de richtlijnen van de Majlis. Mijn hart huilt echter door de docenten en studenten die, zonder een geldig excuus, gebrek aan interesse tonen alleen uit nalatigheid of gemakzuchtigheid.

Speciale Madani parel: Voor die Islamitische broeders of zusters die donaties willen verzamelen, is het van belang dat zij de noodzakelijke Islamitische regels leren over donaties. Ook als men het eerder al heeft gelezen, ik benadruk dat u het volgende boek moet lezen; '*Chanday kay baray mayn Suwal Jawab* (Vragen en Antwoorden over Donaties)'. Deze bestaat uit 100 pagina's en is uitgegeven door Maktaba-tul-Madinah, de uitgeverij van Dawat-e-Islami.

Ya Allah **عَزَّوَجَلَّ**! De liefhebbers van de Geliefde Profeet **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** die de donaties in Ramadan-ul-Mubarak en de huiden van geofferde dieren op Eid-ul-Adha verzamelen maken mijn hart gelukkig. Blijft U (**عَزَّوَجَلَّ**) ook voor altijd gelukkig met hun, en omwille van hen, weest U ook voor altijd blij met mij!

Ya Allah **عَزَّوَجَلَّ**! Die Islamitische broeders en zusters (wanneer er geen geldige vrijstelling is) die het vasten voor drie maanden, en ieder jaar in Jumadal Ukhra het boek ‘*Terugkeer van de Lijkwade*’, en in Rajab-ul-Murajjab het boek ‘*de Maand van Mijn Profeet*’, en in Sha’ban-ul-Mu’azzam het boek ‘*Zegeningen van de Ramadan*’ lezen of ernaar luisteren (volledig). Ya Allah **عَزَّوَجَلَّ**! Schenk Uw zegeningen op hen en mij, in dit wereldse leven en in het Hiernamaals, vergeef ons zonder enige verantwoording en laat ons samenkomen in de nabijheid van uw Geliefde Profeet **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** in het Paradijs (Djannat-al-Firdaus).

أَمِينٌ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Gelegenheid van Mi’raj-un-Nabi (Hemelreis van

Geliefde Profeet) **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**

Alle Islamitische broeders zouden deel moeten nemen aan de Ijtima’ van Zikr-o-Na’at (bijeenkomst) georganiseerd door Dawat-e-Islami op de 27^{ste} van Rajab-ul-Murajjab om de gelegenheid van Mi’raj-un-Nabi **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** te vieren.

Vast bovendien op de 27^{ste} van Rajab-ul-Murajjab en verdien de zegeningen voor het vasten van zestig maanden.

Rajab ki baharaun ka Sadaqah bana day

Hamayn 'ashiq-e-Mustafa Ya Ilahi عَزَّوَجَلَّ

Omwille van de zegeningen van Rajab

Maak ons de ware liefhebber van Rasul, Ya Rab عَزَّوَجَلَّ

Een Madani parel voor de Bescherming van de Ogen

Na het verrichten van elk van de vijf dagelijkse Gebed's, zet uw rechterhand op het voorhoofd en reciteer elf keer 'يَا نُورُ' in één adem. Blaas hierna op alle vingers van beide handen en veeg de vingers over de ogen. *إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ*, zal dit u beschermen tegen blindheid, zwakte van het gezichtsvermogen en alle oog gerelateerde ziekten. Door de genade van Allah عَزَّوَجَلَّ zou hierdoor ook blindheid kunnen genezen.

Madani Verzoek

Alsjeblieft, lees dit boekje elk jaar voor op de laatste donderdag van de maand Jumadal Ukhra tijdens de wekelijkse Sunnah-Inspirerende Ijtima/ Jami'a-tul-Madinah/ Madrasa-tul-Madinah.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Geef dit boekje aan iemand anders na het zelf gelezen te hebben

Verspreid boekjes gepubliceerd door Maktaba-tul-Madinah tijdens bruiloften, in tijden van verdriet, bijeenkomsten en tijdens optocht van Milad, Ijtima'at en andere dergelijke gelegenheden en verdien beloningen. Maak er een gewoonte van om boekjes te plaatsen in uw winkel om deze gratis aan klanten te geven. Geef boekjes aan de persoon die voor de bezorging van de krant zorgt of aan kinderen en verspreid ze in uw buurt. Geef elke keer een nieuw boekje en verdien beloningen voor het aansporen naar het goede. Bezoek ook de website www.dawateislami.nl voor meer leerzame boekjes en Nederlandse videos.

صَلِّ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلٰى الْحَبِيبِ

Om Een Praktiserend Moeslim Te Worden

Het is een Madani verzoek om de Wekelijkse Sunnah Inspirerende Ijtima (Bijeenkomst) van Dawat-e-Islami bij te wonen in uw stad, met goede intenties en voor de Tevredenheid van Allah ﷻ. Maakt u er een gewoonte van om te reizen in de **Madani Qafilah** (3-daagse Kennisvergende Bijeenkomst) tezamen met de liefhebbers van de Heilige Profeet ﷺ om de Sunnah's te leren en dagelijks **Fikr-e-Madina** (zelfreflectie van de daden verricht op die dag) te doen door Madani In'amaat dagelijks in te vullen en dat boekje op de eerste van elke Madani (Islamitische) maand in te leveren bij de verantwoordelijke broeder van uw buurt.

Onze Madani Doel: 'Ik moet streven om mijzelf en de mensen van de hele wereld te verbeteren, **إِن شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ**.'
Om onszelf te verbeteren moeten wij handelen volgens de **Madani In'amaat** en om de mensen van de hele wereld te verbeteren moeten wij reizen in de **Madani Qafilah's**, **إِن شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ**



Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagaran
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan

UAN: +92 21 111 25 26 92 | Ext: 7213

Web: www.maktabatulmadinah.com | E-mail: feedback@maktabatulmadinah.com